

Verbonden
in Gods
oneindige
Liefde



Het Huwelijk



Het Huwelijk... verbonden in Gods oneindige Liefde...

Trouwen voor de Kerk

'Liefde is...' Iedere vrouw of man, ieder koppel, elke geliefde zal op haar of zijn wijze wel woorden kunnen geven aan de liefde die je samen deelt. Jullie relatie is een verhaal van lief en leed dat je al een tijdje met elkaar deelt. **Je groeit naar elkaar toe.** Je groeit samen. Die verbondenheid wil je echter niet zo maar vrijblijvend laten zijn. Van de liefde willen jullie samen een hecht engagement maken. We zijn blij dat je er voor kiest om jullie engagement vorm te geven door te 'trouwen voor de kerk'.

Wat houdt dat nu juist in?
Hoe gaat de voorbereiding
hierbij in zijn werk?



Het sacrament van het huwelijk

Trouwen voor de kerk is het sacrament van het huwelijk ontvangen. In elk sacrament is Jezus Christus de bondgenoot van mensen die het ontvangen. In het huwelijk wil Hij jullie inspireren en bemoedigen om jullie engagement van liefde, als christenen, dag in dag uit te beleven. Je mag mee op weg gaan in Zijn verbond van liefde. Hij is Gods zegen voor jullie, in goede en kwade dagen.



Je huwt 'voor de kerk'. Dat wil zeggen binnen die gemeenschap van christenen. Het sacrament van het huwelijk is geen privé-aangelegenheid, zoals het burgerlijk huwelijk. Daarom wordt het huwelijk gevierd in een parochiekerk.

De kerk staat open voor alle mensen die mee willen getuige-zijn van jullie jawoord. Binnen deze gemeenschap word je gesteund in jullie engagement, in de groei van jullie gezin.

Je begint te trouwen...

Op de dag van jullie huwelijk 'ben' je niet getrouwd. Van dan af 'begin' je te trouwen. Zoals jullie het elkaar beloven: in goede en kwade dagen mag je telkens weer 'ja' zeggen tegen elkaar. Het sacrament van het huwelijk wil jullie daartoe kracht geven. Zo mag je verder groeien in liefdesbekwaamheid voor elkaar, voor jullie kinderen.

Vanuit de pastorale eenheid willen we jullie na het huwelijk, bij gelegenheid, nog eens uitnodigen voor een ontmoeting met andere gehuwden. Samen vreugde en zorgen delen in een gemoedelijke sfeer.



Bij voorkeur een gebedsviering

Het sacrament van het huwelijk wordt volwaardig toegeënd binnen een gebedsviering.

In de viering staat het sacrament van het huwelijk centraal.



Daarbij is het **woord van God** en het gebed van de gemeenschap onontbeerlijk.

Zowel de pastoor als de diaken van de pastorale eenheid kunnen daar in voorgaan.

Alle praktische regelingen en vragen worden tijdens de voorbereiding in alle openheid met de voorganger besproken.

"Echtparen mogen nooit gaan slapen zonder vrede te hebben gesloten. Vergeet nooit om 'Thanks', 'Alstublieft' en 'Sorry' te zeggen tegen elkaar."



Paus Franciscus



De eigenlijke voorbereiding

We geven je graag de stappen mee op jullie weg naar het kerkelijk huwelijk...



De **aanvraag tot het huwelijk** stellen jullie ruime één jaar voor de geplande huwelijksdatum. Je neemt hiervoor contact op met het **secretariaat** van de pastorale eenheid. Van daaruit ontvang je het 'aanvraagformulier'. De aanvraag is definitief na terug bezorgen van dit formulier. Dan pas kan het kerkjuridisch gedeelte van het huwelijksdossier opgemaakt worden.



Het **onthaal van de huwenden** gebeurt door de pastoor of de diaken die jullie huwelijk zal inzegenen. Hiervoor nemen de huwenden ruim zes maanden voor de huwelijksdatum contact op met pastoor Johan Loones. Het onthaal verloopt in een tweetal gesprekken...

We **maken kennis met elkaar** in een eerste gesprek. De vragen en wensen van de huwenden worden beluisterd. De eerste aanzetten voor de huwelijksviering worden gegeven. Zij krijgen een '**huiswerkje**' mee om het volgende gesprek voor te bereiden. Als koppel is het zinvol samen eens stil te staan bij de zin, waarde en betekenis die zij aan het sacrament van huwelijk willen geven.

Bij een tweede gesprek wordt ruim de tijd genomen voor het **pastorale gedeelte van het huwelijksdossier**.

Met de voorganger van de pastorale eenheid of de eigen voorganger wordt in een gemoedelijke sfeer gedeeld welke waarde, zin en betekenis de huwenden aan hun huwelijksengagement willen geven. Het huiswerkje en de keuze van teksten voor de viering vormen hierbij de leidraad.

Een derde gesprek is eventueel mogelijk, kort voor het huwelijk, om **de laatste puntjes op de 'i' te zetten**. Zo werken we samen naar een mooi en zinvol moment van het huwelijk toe.



Het is zinvol tijdens de voorbereidingstijd deel te nemen aan één of ander **vormingsinitiatief voor huwenden**. Zo bijvoorbeeld de huwelijksvoorbereiding in ons dekenaat Roeselare-Izegem. Voor dit en nog andere initiatieven, bekijk de info hieronder.

- Secretariaat PE Heilige Vincent Rumbeke, Karabiniersstraat 1 te 8800 Rumbeke.
■ (051/24 94 41) Open op woensdag van 14 uur tot 17 uur. www.kerkinrumbeke.be
- Secretariaat PE Heilige Damiaan Ledegem, Hugo Verriestlaan16 te 8880 Ledegem.
■ (056/50 96 13) Open op dinsdag van 14 uur tot 16 uur. www.kerkinledegem.be
- Pastoor Johan Loones, johan.loones@skynet.be - 056 50 93 56
- Diaken Stijn Hantson, stijn.hantson@gmail.com - 0468 11 92 58
- Dekenaat Roeselare-Izegem — www.kerkinroeselare.be
- Nog meer te weten komen? www.huwelijksvoorbereiding.be — www.kerkelijkhuwelijk.be

