

CHARTER
van en met het oog op hun christelijk engagement
in het sacrament van het huwelijk.

Op

de dag van ons huwelijk, wil ik in volle vrijheid voor God en voor de mensen, met mijn partner onvoorwaardelijk een echte levens- en liefdesgemeenschap beginnen.

Aan dit engagement wil ik elke dag opnieuw werken, dit geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus, de Christus.

Met deze verbintenis die ik aanga wil ik voor heel mijn leven tussen ons een band leggen, die door niets of niemand kan verbroken worden.

Ik verbind er mij toe alles in het werk te stellen, om deze liefde te laten groeien tot een waarachtige en trouwe liefde.

Zo zal mijn huwelijkspartner doorheen woord en daad voelen dat ik een werkelijke steun en toeverlaat ben.

Ik zal dankbaar zijn om de kinderen die uit onze liefdesgemeenschap geboren worden.

Ik zal hen alle kansen geven op een gelukkig leven, hen voorgaan in liefde tot God en tot de medemens.

Zo wil ik proberen om ze het evangelie te leren kennen, zodat ze met die goede boodschap hun leven zin en richting kunnen geven.

Ik ben ervan overtuigd dat onze liefde die wij delen mij oproept om mijn eigen egoïsme te overstijgen.

Zo wil ik doorheen lief en leed mijn partner met respect en waardering nabij zijn.

Ik wil dienstbaar zijn voor allen die deel gaan uitmaken van ons gezin.

Ik wil dienstbaar zijn in de samenleving door met anderen samen te werken en te bouwen aan een samenleven waar meer liefde, rechtvaardigheid en vrede is.

Mijn liefdesengagement wil een christelijk engagement zijn.

Daarom wil ik het uitspreken in die gemeenschap van mensen die christen proberen te zijn.

Door dit sacrament van het huwelijk heb ik het vertrouwen dat God op onze levensweg meegaat, dat hij onze liefde zal zegenen.

Ik vertrouw er op dat Hij ons, doorheen goede en kwade dagen, met zijn liefde omhelst.

Vanuit dit vertrouwen hoop ik zelf een mens van liefde te zijn, voor mijn partner, voor onze kinderen en voor allen die als tocht- en bondgenoot met ons meegaan.

Ik beloof van harte mijn 'ja-woord' elke dag opnieuw waar te maken, in woorden en daden van trouw en liefdevolle nabijheid.

Te op

handtekening van de vrouw

handtekening van de man

handtekening van de voorganger, als bemoediging namens de christelijke gemeenschap