

GOD GEBEURT...

Een nieuw pastoraal werkjaar brengt een nieuwe grondtoon met zich mee. Deze grondtoon klinkt dit jaar kort en bondig: 'God gebeurt...' Het wordt een uitnodiging en vooral een uitdaging om ons geloof in God voelbaar en tastbaar te maken voor mensen om ons heen. God gebeurt, dat wordt de grondtoon. Van daaruit mogen we in verschillende toonaarden ons lied zingen. Doorheen verschillende activiteiten en momenten mag ons geloof zichtbaar worden, ook in deze tijd en samenleving die God niet meer nodig heeft. Misschien verdwijnt God wel zo uit het gezichtsveld van velen, omdat zij die zeggen 'christen te zijn' hem zo weinig aanwezig brengen in het leven. De grondtoon wil een oproep zijn om 'geloofwaardig' en 'waarachtig' als christen elkaar nabij te zijn.

Suske, Wiske en Jerom

Wie herinnert zich niet de stripverhalen van 'Suske en Wiske'. Heerlijke en spannende avonturen waarbij hun Jerom de reddende engel is. Wanneer het dreigt mis te lopen en de slechterik bijna gewonnen heeft, dan komt Jerom op de proppen. Hij deelt links en rechts een stevige klap uit, slingert een slechterik weg, houdt met zijn gespierde armen tegen wat dreigt in te storten... En Suske en Wiske overwinnen en overleven dank zij hun reddende engel. Op een spectaculaire wijze komt Jerom altijd tussen om te redden en om het kwade te verslaan. Helaas is onze God Jerom niet! Wie gelooft in God om eigen voordelen en verwacht dat Hij ons bedient op onze wenken, die zal bedrogen uitkomen en ontgoocheld zijn. Onze God is niet te vinden in spectaculaire interventies, hoe graag wij misschien Suske en Wiske zijn. God bestaat in 'aanwezigheid'. Hij is er voor ons, voor elke mens. God beantwoordt onze verzoeken niet. De manier waarop hij werkzaam is in de wereld, is in nabijheid.

God gebeurt... in en door mensen

Dit is de kern van ons christelijk geloof. God is geen statische God, geen 'deus ex machina' die uit het niets tussenkomt. God gebeurt in en door mensen, dit vanuit de bezieling en begeestering die hij in elke mens legt. Die bezieling noemen wij 'heilige Geest'. Ik denk hier aan het pinksterverhaal. Daar maakt juist de 'heilige Geest' het verschil. Enerzijds zijn er die bange apostelen die zich veilig opsluiten in de bovenzaal. Bezield door de heilige Geest zijn ze de moedige apostelen. Wars van alle angst en onzekerheid trekken ze de wereld in om het goede nieuws te verkondigen. Ze werken mee aan het 'rijk van God'. Ze laten het gebeuren, een wereld en samenleven waarin liefde de toon zet. Bezieling en begeestering, ons laten doen door de 'heilige Geest', dat hebben ook wij nodig. We hebben het nodig, niet om onze eigen projecten te realiseren. Wel om Gods Rijk mee op te bouwen in het samenleven hier en nu.

Diaconie

De grondtoon van dit werkjaar wil de focus plaatsen op diaconie, oog en hart hebben voor mensen die het moeilijk hebben in het leven. Daarbij mogen christenen zich spiegelen aan Jezus van Nazareth. We kunnen niet zeggen Hem te volgen en te geloven, zonder daden te stellen die gericht zijn op het welzijn van 'alle' mensen. Elke christen is een instrument in Gods handen. God gebruikt hem om medemens te worden en anderen nabij te zijn en bij te staan. Aanhangers van andere religies en levensovertuigingen gaan zich ook wel in dit concept herkennen. Ook niet-gelovigen zijn bereid mee te werken aan een samenleven vol naastenliefde. Christenen denken dus best niet dat ze beter zijn dan anderen. Beter is het onze verantwoordelijkheid te zien. Geloven is niet vrijblijvend. Geloven vraagt een maatschappelijk engagement van zorg en aandacht voor mensen om ons heen. De

stem van een christen mag klinken vandaag. Zijn daden mogen zichtbaar en voelbaar worden. Want zo zal God gebeuren, vandaag en morgen...

JOHAN LOONES (reageren johan.loones@skynet.be)