

UITSTEL IS GEEN AFSTEL!

De voorbije maanden zijn veel geplande initiatieven niet kunnen doorgaan. Eén oorzaak is er voor het leeg worden van de activiteitenkalender: het coronavirus. Bij het in het water vallen van veel activiteiten klinkt het duidelijker en duidelijker: uitstel is geen afstel. Ik denk hier aan onze kinderen en jongeren. Ouders hadden al ruim op voorhand een groot feest gepland voor hun jonge telgen. De kinderen en jongeren zagen uit naar het vieren van hun eerste communie of het ontvangen van hun vormsel. Ze waren goed op weg om zich voor te bereiden op deze belangrijke momenten. Helaas was het in mei niet mogelijk dit mooie levensmoment te vieren.

Wat nu gedaan?

Een nieuwe planning

In april kregen we bericht vanuit de bisschoppenconferentie dat de vieringen van eerste communie en vormsel uitgesteld worden naar september – oktober, het begin van het nieuwe schooljaar. Velen waren er toen als de pinken bij om zelf al hun nieuwe datum te prikken. Kwestie van een nieuw feest te kunnen plannen. Al denkend dat corona in het najaar voorbij zou zijn. De nieuwe datum is er gekomen. Wel wetend dat wij bij deze planning helaas niet iedereen tevreden kunnen stellen. En vandaag weten we maar al te goed dat de situatie niet toelaat terug te keren naar het oude normaal. We kunnen en mogen samen vieren, wel rekening houdend met de geldende gezondheidsmaatregelen. En ja, al de maatregelen kunnen misschien beginnen wegen op mensen. Anderen raken er misschien niet goed wegwijs uit. Belangrijk is en blijft dat we verstandig omspringen met de elementaire maatregelen. En dat we dit zeker ook doen in de kerk. De eerste vieringen van eerste communie en vormsel zijn al voorbij. De rest van deze maand oktober volgen er nog een hele reeks. Ervaringen vanuit de eerste vieringen klinken positief, zowel bij de families als bij de voorganger.

Vieren met de gezinsbubbel

Een eerste positieve ervaring is dat we in alle eenvoud kunnen vieren. Dat we samen rond en vanuit de essentie kunnen vieren. Er is weinig of geen weg en weer geloop om voor te lezen. De kinderen en jongeren staan niet op de toppen van hun tenen, moe van het repeteren. En het is rustig in de kerk tijdens de viering. Deze is nu bij deze vieringen niet eivol! Rekening houdend met de maatregelen hebben wij de keuze gemaakt dat elke communicant 6 personen kan meebrengen naar de viering. Men viert dus samen, noem het, in de gezinsbubbel. Ik ben dan ook positief verrast te zien hoe de gezinnen dit mooie moment met hun kind mee vieren. Ik weet dat sommige mensen het spijtig vinden dat de communicanten niet samen in groep zitten, vooraan in de kerk. De reden hiervan is gewoon van praktische aard én rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen. Anders konden alleen de ouders met hun communicant mee komen. Wij hebben gekozen om plaats te geven aan meer mensen uit het gezin om mee te vieren. Uiteindelijk wordt elk kind en elke jongere in de eerste plaats gedragen door de mensen thuis. Het is dan ook mooi dat die dragende handen en harten hun kind en jongere omringen wanneer het de eerste communie viert of het vormsel ontvangt. Mijn eerlijke mening vertelt dat de gezinsbubbel het mogelijk maakt om op een zinvolle manier samen te vieren. Dat vreselijke virus leert ons toch iets moois en positiefs!

En de toekomst?

Veel ouders zijn nu al ongeduldig aan het wachten op een datum voor de communie- en vormselvieringen volgend jaar. De datums zijn al gekend en zijn te raadplegen op de websites van de pastorale eenheden. Echter is het vandaag ook al duidelijk dat we bij lange nog niet van het coronavirus af zijn. Vanuit het diocesaan beleid hebben wij al richtlijnen gekregen voor de voorbereiding op eerste communie en vormsel 2021. Deze voorbereidingen gaan alvast niet starten voor half november. Tegen half november gaan de kandidaten de nodige info ontvangen rond het

'hoe' en 'wanneer' van voorbereiding en inschrijving. Wat de vieringen betreft dienen we er best rekening mee te houden dat we verder een vierende gemeenschap gaan zijn met 'gezinsbubbels'. Duidelijk is dat we naar het 'oude normaal' niet terug kunnen. Vraag is ook of het nodig is naar dat oude normaal terug te keren. Wellicht een tweede positief aspect van corona: het is nu de tijd om op een hernieuwde manier te groeien naar de eerste communie en het vormsel. Het 'nieuwe normaal' doet ons gaan naar de kern en de essentie van de zaak.

Langs deze weg wil ik alle eerste communicanten, vormelingen en hun families van harte proficiat wensen. Ik wens hen graag alle geluk toe, ook in deze moeilijke tijden. Dat ze samen de kracht mogen vinden om elkaar met veel liefde en zorg te dragen, en verder te dragen door het leven. Gelukkig het kind, de jongere, die zich gedragen mag weten door lieve mensen om zich heen. Ik wens jullie graag vrede en alle goeds toe.

JOHAN LOONES (reageren johan.loones@skynet.be)