

KEEP CONNECTION !

Verbondenheid, verbinding hebben met, ... We hebben de voorbije maanden sterker dan ooit gevoeld hoe belangrijk deze zijn. Wanneer je van het ene op het andere moment los gesneden wordt van de normale gewoonten, van de dagelijkse ontmoetingen, dan is er die onwennigheid. Er is onzekerheid en dat gevoel van op je eigenste zelf te zijn aangewezen. En toch... Mensen blijven gelukkig niet rond hun kleine "ik" cirkelen. Op creatieve manier is er gezocht naar verbondenheid. Met talent is er gezocht om de verbinding met elkaar te bewaren.

Laten we dit zo houden

Dan is er de vraag of het leven en samenleven na corona ooit weer normaal wordt. Het leven gaat verder, jawel. Maar het zal anders zijn dan voorheen. Daar gaan we allen, hoe dan ook, rekening mee moeten houden met dat 'nieuwe normaal'. Mooi zou het zijn wanneer we met onze mogelijkheden en talenten de verbondenheid van het hart weten te bewaren. Het is die verbondenheid waarbij de één de ander echt ter harte neemt. Zo groeit verbinding tussen mensen, wanneer de één aandacht heeft voor de ander. En dat begint met een gewone 'goeie dag', of met een gemeente glimlach. Dat groeit door een bemoedigend woord of door een luisterend oor. Wellicht hebben we dat geleerd in de voorbije periode. En waarom zouden we dat zo niet houden? Die verbondenheid van hart tot hart, met geduld en vertrouwen. Dat geeft ongetwijfeld groeikracht aan mensen.

Een vierende verbondenheid

We mogen elkaar nu weer ontmoeten om samen eucharistie te vieren. Jawel, het is nog onder de nodige beperkingen. We dienen nog rekening te houden met de nodige maatregelen om de veiligheid en de gezondheid te garanderen. En dan klinkt de vraag bij mensen: 'Gaan wij nog echt kunnen vieren zoals vroeger?' Het zal anders zijn in onze samenkomsten. Maar de afspraken en maatregelen mogen de ingesteldheid van het hart niet overheersen. Laten we blij zijn en vreugdevol gestemd, omdat we de kans krijgen elkaar te ontmoeten. Laten we blij zijn omdat we Jezus weer mogen ontmoeten, in zijn woord en in het brood van leven dat gedeeld wordt. Laten we verheugd zijn dat we elkaar weer als zusters en broeders mogen ontmoeten, samen levend en groeiend in Zijn Liefde. Ja, het zal wat anders zijn. Laten we ook in die vierende verbondenheid met elkaar verder groeien. Het is Jezus' wens en droom. Dat we één mogen zijn met elkaar.

Blij dat JIJ er bent

Onze grondtoon is de voorbije periode zichtbaar geworden in onze kerken. Mensen waren blij elkaar te ontmoeten tijdens de vrije momenten van gebed en aanbidding. Blij zijn om elkaars aanwezigheid. Blij zijn dat Hij er is als een zorgzame herder voor ieder van ons. Blij zijn om dat moment van stilte en gebed dat onze verbondenheid met God en met elkaar sterker maakt. En ja, dat willen we zo houden. Deze kansen van gebed gaan we verder wekelijks aanbieden. Je bent welkom om een moment samen te bidden, te aanbidden. Want Hij is ons nabij met zijn Liefdeskracht. En we weten het, voor de sceptici onder ons. Bidden zal de wereld op zich niet veranderen. Maar biddende mensen veranderen de wereld. In die verbondenheid van een biddende gemeenschap mogen wij gaan staan. Zo zorgen we dat er blijvend verbinding is, met God én met elkaar.

Daar willen we toch graag aan meebouwen, aan die levengevende verbondenheid. Biddend, vierend en elkaar ontmoetend mag het tot uitdrukking komen hoe wij elkaar ter harte gaan. En dit omdat God de eerste is die ons in zijn hart draagt. Daarom, 'Keep connection'!

Johan Loones

(alle reacties welkom bij Johan.loones@skynet.be)