

10 GEBODEN

De heropstart van liturgische vieringen in onze kerken is nu heel nabij. We hopen dat de veiligheidsraad vandaag daar groen licht voor geeft. Samen met de kerkraden en de teams van onze pastorale eenheden, stellen we alles in het werk om de vieringen zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Veiligheid en de gezondheid van één ieder komt nu op de eerste plaats. Hierbij gelden ook in de kerk de afspraken van afstand en handhygiëne.

De Belgische bisschoppen hebben een volledig draaiboek uitgewerkt voor deze heropstart. Vanuit dit draaiboek heeft het Bisdome Brugge een praktische handleiding bezorgd aan de pastorale eenheden en kerkraden. Het zal inderdaad het 'nieuw normaal' zijn dat we voor een langere tijd gewoon gaan moeten worden. Om alles voor de kerkgangers wat bevattelijk te houden vond ik inspiratie bij het bisdom Antwerpen. Daar spreekt men van de 10 geboden bij de heropstart van de liturgische vieringen. Ik geef ze u hier graag mee...

10 geboden bij de heropstart van eucharistievieringen

1. Begin pas met eucharistievieringen wanneer in de kerk(en) van de pastorale eenheid alles volgens de regels kan verlopen; zo niet kan je beter een week of twee wachten.
2. Wie behoort tot een risicogroep of een gevaar kan betekenen voor anderen, wacht beter om mee eucharistie te komen vieren in de kerk.
3. Het team van de pastorale eenheid beslist hoeveel vieringen in de pastorale eenheid nodig en mogelijk zijn. Samen met de kerkraad wordt gezorgd dat deze veilig en conform de afspraken kunnen verlopen.
4. Respecteer voor het aantal aanwezigen per viering de berekeningswijze die de overheid heeft vastgelegd. Het maximumaantal wordt duidelijk geafficheerd aan de kerken.
5. Er wordt gezorgd voor een evenwichtige spreiding van de gelovigen over de twee vieringen in de pastorale eenheid. Indien dit niet kan verzekerd worden, werken we met een aanmelding vooraf.
6. Wie door overtal geen eucharistie op zondag kon meemaken, kan op een weekdag deelnemen aan de eucharistie om de zondagsplicht te vervullen.
7. De nodige middelen ter preventie van besmetting zijn in elke kerk beschikbaar (handgel; mondmasker). Gelovigen worden gevraagd hun eigen mondmasker te gebruiken bij het deelnemen aan de eucharistieviering.
8. De afstandsregels gelden voor allen. Echtparen kunnen samen zitten; alleen kleuters/kinderen kunnen bij hun ouders in een bubbel plaats nemen.
9. In de kerk of tijdens de viering hebben de aanwezigen geen fysiek contact met elkaar of met dezelfde voorwerpen. Zo worden in geen enkele viering omhalingen en/of een offergang gehouden. Stoelgeld en bijdrage collecte kunnen bij binnen komen van de kerk in de betreffende mandjes gedeponereerd worden.
10. De uitreiking van de communie gebeurt op de handen maar zonder handcontact en met gebruik van de nodige preventiemiddelen (handgel; mondmasker).

En toch... Een vierende gemeenschap!

Ja, het 'nieuw normaal' gaat gepaard met heel wat beperkingen. Doorheen alle afspraken blijft het gebruik van het gezond verstand uiteraard belangrijk. Een aantal eigenheden van ons samen komen gaan nu niet kunnen. Ik denk aan: een hartelijke ontmoeting voor of na de viering, gastvrijheid en plaats voor allen in de kerk, een spontane vredeswens, ... En toch gaan we proberen om als vierende gemeenschap samen te komen. Ik geloof dat een aantal kleine zaken ons daarbij gaan kunnen helpen. Als wij maar bereid zijn om 'van harte' samen te komen. Dan zal het 'nieuw normaal' ook een vierend gebeuren kunnen blijven.

Ik hoop u allen heel binnenkort terug te mogen ontmoeten om samen in geloof en 'van harte' eucharistie te vieren.

Johan Loones

(alle reacties welkom bij Johan.loones@skynet.be)