

PALMZONDAG... VANUIT ONS KOT

'Blijf in uw kot!' Het is dé slogan geworden die nog lang zal weerklinken. Maar nu houden we best rekening met deze boodschap, vanuit verantwoordelijkheidsgevoel voor de volksgezondheid. Dit betekent dat wij straks een stille Goede Week tegemoet gaan. Er is dit jaar geen kans om de komende dagen naar Pasen toe samen te vieren. Wat uiteraard jammer is. In de gegeven situatie hoop ik dat we deze dagen niet zo maar aan ons laten voorbijgaan. Via de sociale media kunnen verschillende vieringen gevolgd worden. Onze kerken blijven open. Misschien spring je eens binnen, voor een moment van stil gebed en bezinning. Nu er wat meer vrije tijd is en we minder 'gejaagd' of opgejaagd leven, kan je misschien eens rustig het lijdensverhaal van Jezus lezen. Het is het verhaal van het lijden van onze wereld. Het verhaal van hoop, waarin Jezus ons draagt naar een nieuwe morgen.

Groene palmtakken

Verschillende mensen hebben de vraag al gesteld of er dit jaar gezegende palmtakken gaan zijn. Het antwoord is: Neen! Vorig jaar werden de immer groene struiken getroffen door de buxusmot. Het was toen al moeilijk om motvrije takjes te vinden. Vandaag zijn de groene palmstruiken dus zeldzaam geworden. Het is in de huidige situatie ook niet verantwoord om vrijwilligers op pad te sturen om takken te knippen, of om samen palmkaartjes te versieren met een groen takje. Anderzijds kennen wij vandaag een 'samenscholingsverbod'! Wanneer de manden met gezegende takken in de kerk zouden staan, dan is het mogelijk dat mensen zich rond de manden verzamelen om ze mateloos te ledigen. Om dan nog maar niet te spreken van de sociale afstand die gevraagd wordt. Deze samensholling gaan wij dus in de kerk vermijden. Dit jaar mogen de groene palmen ons in gedachten inspireren... Groene takken waren er om Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem toe te wuiven. Groene takken om Hem als koning te eren. Een koning van de liefde, van barmhartigheid. Laten we de komende dagen deze koning niet vergeten. In ons hart mogen we Hem eren en danken. Zijn liefde, zijn barmhartigheid hebben wij nu meer dan ooit nodig opdat door deze gezondheids crisis een koninklijke weg gebaad mag worden.

Zorgzame en helpende handen

Hebben wij dit jaar geen groene takken, niet getreurd. We hebben nog onze handen. Handen waarvan je vandaag meer dan ooit ziet dat ze het verlengstuk zijn van het hart. We zien de handen van de verzorgenden die patiënten met veel warmte nabij zijn. Er zijn de handen van vele werknemers in supermarkten, die soms onvoldoende tijd hebben om lege rekken – hamsteraars, weet je wel – aan te vullen. Handen van zelfstandigen werken opdat het ons niet aan dagelijks brood en voedsel ontbreekt. Zovele handen die ervoor zorgen dat het dagelijks leven zo goed en zo kwaad mogelijk zijn gang kan gaan. En ja, er zijn die handen die boodschappen doen voor een ander. Of die de telefoon ter hand nemen om iemand in deze stille tijd eens op te bellen. Handen die het verlengde van ons hart zijn, die een warme solidariteit onder elkaar doen groeien. Handen, die terecht daarvoor regelmatig eens applaudisseren. Dank je wel voor zoveel warme handen. Ze kleuren het leven groen als een nieuwe lente. Ze vertellen van de hoop die we ons door niets of niemand mogen laten ontnemen. Deze handen mogen als groene takjes zijn, wuivend naar elkaar op de weg van de liefde.

Gebedskaartje

Toch gaan we het begin van de Goede Week niet zo maar aan ons laten voorbijgaan. Zoals de voorbije jaren is er een gebedskaartje gemaakt. Het zal met het weekend van Palmzondag in onze kerken liggen voor jullie. Wanneer je erom gaat, let dan wel op voor samensholling, respecteer de sociale afstand, en hamster niet! Op het kaartje staat een groene tak afgedrukt. Het gebed erbij vertelt over onze handen die nu als wuivende groene takken mogen zijn. Met onze handen dragen we deze dagen elkaar in zorg en nabijheid. Met onze handen mogen we Jezus mee dragen in ons leven. Zijn liefde zal onze kracht zijn. Het virus van zijn barmhartigheid mag aanstekelijk werken in ons leven. En laten we dit zeker niet vergeten, ook wanneer het coronavirus overmeesterd is!

Ik wens jullie graag, in verbondenheid, een stille Goede Week toe... Vanuit mijn kot!

Johan Loones

(alle reacties welkom bij Johan.loones@skynet.be)