

HET BOEK VAN WIJSHEID

'Wijsheid'... Het is ongetwijfeld een ankerpunt dat we vandaag nodig hebben in ons samen leven. Het doet dan ook goed om wijze mensen te ontmoeten. Geen roepers en schreeuwers, geen 'haantje de vorsten' die op de eerste rijen pronken. Het zijn niet diegenen die denken de wijsheid in pacht te hebben. Wijze mensen stralen in eenvoud, door hun woorden en daden, wijsheid uit. Een wijze raad, een wijs woord ter bemoediging, een wijze stilte,... Ze wijzen de weg naar zinvol leven.

Dit mocht ik ontdekken bij het lezen van het boek: *'Het boek van wijsheid. Levenslessen van mijn grootvader.'* Het boek is geschreven door Arun Gandhi, de kleinzoon van de bekende Mahatma Gandhi. De apostel van de geweldloosheid. Een paar wijze gedachten wil ik graag even met jullie delen.

Veranderingen

Vaak hebben wij het over veranderingen. Ongenoegen omtrent de samenleving doet mensen hunkeren naar verandering. En eigenaardig genoeg, de weg naar verandering wordt zo vaak verkondigd. Maar het ongenoegen bij mensen blijft. Mahatma Gandhi zegt daarover: *'Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien'*. Hoe helder, klaar en eenvoudig is deze wijsheid! Een woord en wijsheid dat ons eens in de spiegel doet kijken. Want veel kan aangeklaagd worden in de wereld. Ongenoegen kan groot zijn rond bepaalde houdingen in het samenleven. En we wijzen dan graag verantwoordelijken aan die de verandering (dringend) moeten bewerkstelligen. En wij? En ik zelf? Als er vrede moet komen in de wereld, hoe probeer ik dan in mijn eigen kleine omgeving een mens van vrede te zijn? We verlangen naar een beetje verdraagzaamheid onder mensen. Ben ik zelf wel verdraagzaam in de dagdagelijkse ontmoetingen die ik meemaak? En wat met eerlijkheid, waarachtigheid, ... Deze gaan ongetwijfeld groeien wanneer ik zelf de verandering probeer te zijn die ik wil in het samenleven.

Medeleven of medelijden

Ghandi leefde te midden van de armen in India. Dan kun je medelijden hebben met de armen. Maar je kan ook met hen proberen samen te leven. Daarbij klinkt zijn wijsheid: *'Handelen uit medeleven is veel effectiever dan handelen uit medelijden'*. We kunnen Ghandi wellicht geen ongelijk geven. Zijn medeleven met de armen kwam er op neer om mensen zelfvertrouwen en waardigheid te geven. Het gaat er over ze de kansen en mogelijkheden te geven om in hun eigen behoeften te voorzien. Wanneer je meeleeft met mensen, dan wordt je heel concreet door hun nood geraakt. Dat is wellicht zoveel sterker dan medelijden hebben met de sukkelaars en hen zo maar alles te geven. Uit medelijden doen wij ook wel een duit in het zakje voor de noodlijdenden. Wie meeleeft met mensen wordt door hen geraakt. Je wordt bewogen om hen vertrouwen en waardigheid te geven. Zou een meelevende wereld geen 'wijze' wereld worden?

Spreeken is zilver...

En zwijgen is goud! Aan dit gezegde dacht ik spontaan bij een andere wijsheid. Over spreken en zwijgen zegt Mahatma Gandhi: *'Als je de woorden vindt waarvan de wereld profijt heeft, wees dan bereid ze hardop uit te spreken'*. Aan woorden en boodschappen is vandaag geen gebrek. Maar woorden waar de wereld, waar het leven een beetje beter van wordt, die zijn soms weinig hoorbaar. Een wijze uitdaging voor deze tijd is dit ongetwijfeld. Dat we ze mogen horen, die woorden die verbinden. Dat we ze mogen spreken, die woorden waar mensen beter van worden. De wereld en het samenleven zal er ongetwijfeld wel bij varen, er profijt uit halen.

Wil je, beste lezer, nog wat meer wijsheid opdoen en erin groeien, dan is 'Het boek van wijsheid' ongetwijfeld een aanrader.

Johan Loones.

(Alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be)