

LIEFDE VOLSTAAT!

In deze Goede Week groeien wij samen naar het feest van Pasen. In de Paaswake gaan we het samen vieren, dat 'Liefde volstaat om een nieuwe wereld op te bouwen!' Met Pasen begint alles opnieuw. Christenen weten zich geroepen om te herbeginnen. Het is de Liefde die ons daartoe op weg zet. En liefde is er genoeg op onze wereld. Liefde in alle vormen, bezongen in zoveel verschillende toonaarden. Maar het is de Liefde van Jezus die volstaat om als nieuwe mensen te leven.

Alleluia! Christus leeft.

Het zal weerklinken in al onze gezangen. Woorden die klinken van vreugde en blijheid. Want 'De Heer is waarlijk opgestaan!' Ooit zijn deze woorden als een lopend vuurtje verspreid over deze wereld. Vertrekkend bij de vrouwen op die paasmorgen bij een leeg graf. Doorgegeven aan de leerlingen. Verder gedeeld met zovelen... Tot aan het einde der aarde. Het moet toch echt om een blijde boodschap gaan. Na eeuwen dringen deze woorden misschien niet echt tot ons door. Toch vormen ze de kern van ons geloof. Het is omwille van deze woorden dat wij op weg gaan, samen komen om te vieren. En dat is toch niet weinig in een paasweekend! De verrezen Heer zet ons in beweging. Hij brengt ons samen om de vreugde samen te vieren en te delen. Zondag zal de wereld niet anders zijn dan vandaag. Alleen gaan er hier en daar mensen zijn die zingen: 'Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. Alleluia! Christus leeft.' Het is leven van vertrouwen. Het is hopen op een toekomst voor iedereen: steun voor mensen die zwak zijn, troost voor wie bedroefd is of in rouw, vriendschap en goedheid voor alle mensen.

Hoezo? Verrezen?

De Heer is waarlijk opgestaan. Hij is verrezen uit de doden. Het mag dan klinken over de hele wereld. Toch gaan er mensen hierbij de wenkbrauwen fronsen. Wat moet je je nu in hemelsnaam voorstellen bij een gekruisigde en begraven Jezus, die verrijst uit de doden? Het is waar. Onze woorden schieten hier te kort om dit zo juist mogelijk uit te leggen. Onze gedachten zijn te klein om ons dat te kunnen voorstellen. Laat het ons een troost zijn dat Jezus' eerste leerlingen ook geen zo'n grote gelovigen waren. Bij het lege graf waren zij bevangen door vrees en onrust. Ook zij vonden moeilijk woorden om met Jezus' nieuwe werkelijkheid om te gaan. Het was zekere geen: 'Hoi Jezus, terug van weg geweest?' Aarzelend zijn ze gegroeid in een nieuwe levenshouding. Hun manier van leven en samen leven groeide in het Licht van de Levend. Dat Licht dat blijft vertellen: 'Liefde volstaat!' En die Liefde is niet stuk te krijgen. Ze gebeurt in mensen die durven leven in Zijn Licht, het licht van Zijn voorbeeld. Die Liefde gebeurt in jou en mij, wij die samen Pasen vieren.

Paaswens

Pasen... Voor Christenen is het iets apart, want we nemen een nieuwe start. We zingen 'Alleluia', want Jezus is ons niet vergeten. Liefde volstaat om vandaag en morgen te verrijzen. Die verrijzeniskracht wens ik jou met Pasen toe. Want verrijzen is...

*Na het donker van de nacht het stille daglicht als nooit tevoren ervaren.
In dit warme licht nieuwe krachten in je voelen opborrelen
om met een ruime blik het leven weer in handen te nemen.*

*Het is vechten tegen alles wat mensen klein maakt en houdt,
iets van jezelf prijsgeven, een beetje ruimte voor anderen,
om samen te groeien in warmhartig samenleven.*

*Het is bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn.
Het is levenwekkend zijn voor wie dreigt ten onder te gaan.*

*Verrijzen is opstandig zijn vanuit een bevrijd gemoed.
Je niet neerleggen bij de gang van deze wereld
die mensen vaak in een doodse slaap wiegt.
Het is elkaar wakker maken en houden...
Omdat je weet en gelooft: 'Liefde volstaat!'*

Namens het team van de pastorale eenheid wens ik jullie allen graag een liefdevol en vreugdevol Pasen.

Johan Loones

(alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be)