

KLEUREN MAAR !

Onlangs mocht ik Peter ontmoeten. Als grote hobby ontpopt hij zich als een ware kunstschilder. Peter is anders-valide. Maar juist in dit 'anders' zijn schuilen bij hem echte talenten. Hij ging beginnen aan een nieuw schilderij. Voor hem, op de schildersezal stond het witte lege doek. 'Nu ga ik het onzichtbare inkleuren', zei hij. Het begin van een kleurencreatie die hij 'harmonie' ging noemen. Zijn eerste kleuren op het doek mocht ik zien geboren worden. Op het eindresultaat is het nog even wachten. Maar ik ben er zeker van, het wordt een ware kleurenharmonie. Een kleurig samenspel, waar we ook onder mensen mogen van dromen...

Het onzichtbare inkleuren

Peter maakt een kleurrijk en harmonieus schilderij. Ondertussen beleven wij het einde van het jaar. Het nieuwe jaar 2019 staat voor de deur. Een nieuw jaar als een leeg schildersdoek. Het onzichtbare en het onbekende liggen voor ons. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Wat is onze hoop voor het nieuwe jaar? Waar dromen wij van voor het nieuwe jaar dat zich straks voor ons ontvouwt? De vele wensen die wij deze dagen met elkaar delen, ze zijn als de eerste kleurige penseeltrekken op het witte doek. Het grootste deel van het doek, het onzichtbare, wij mogen het verder inkleuren. Kleuren maar! Om zo van de toekomst die voor ons ligt een 'harmonie' te maken. Een harmonie in kleurenpracht. Een harmonie in het dagdagelijkse samenleven met elkaar. Met Nieuwjaar mogen wij elkaar de creativiteit toewensen om het onzichtbare in te kleuren. Op hoop van zegen...

Een harmonieus samenleven

Het is toch de droom en de hoop van iedereen om in harmonie te mogen leven en samenleven. In harmonie zijn met Jezelf. In harmonie leven met veel andere mensen om je heen. Dat klinkt door in onze wensen die wij van harte met elkaar delen. Juist door te kleuren gaan we de mooiste dromen ook kunnen waar maken. Daarvoor is er de kleur van **waardering** nodig. Waardering die getoond wordt in daden, die klinkt in woorden. Het is de waardering die de ander doet leven en geluk brengt. Zo voelt de medemens dat hij of zij er mag zijn, gezien wordt en graag gezien wordt. Dat brengt toch kleur in het leven! Het penseel mag kwistig de kleur van **vertrouwen** uitstrijken op het doek. Vertrouwen is er juist meer dan ooit nodig, om open te komen voor elkaar. Zonder dat vertrouwen plooiën we enkel terug op ons eigen ik. We mogen ons kleurrijk ontplooiën om elkaar te ontmoeten. En doorheen alle verscheidenheid kunnen we zo de verbondenheid sterker maken. Dat maakt het samenleven tot een kleurrijke harmonie. Het onzichtbare op het doek van het nieuwe jaar, mag de kleur krijgen van **bemoediging**. In zoveel kleine tekens en gebaren mogen we bemoediging uitstrijken op het levensdoek. Een luisterend oor, een bemoedigende schouderklop, een vriendelijke goeie dag, de hand reiken bij verzoening, het onverwachte bezoekje, een troostend woord ... Het zijn zoveel penseeltrekken die kleur geven aan het leven van mensen. Dan zie je de harmonieuze kleurenpracht groeien.

Met liefde en overgave

Wat het resultaat van Peter zijn schilderij zal worden, daar is het nog even op wachten. Eén ding is zeker: hij werkt er met veel liefde en overgave aan. Dat wil dan ook mijn wens zijn bij het nieuwe jaar. Dat je met veel liefde en overgave in het leven mag staan. Elke dag opnieuw. Om zo het leven de mooie kleuren van een warmhartig samenleven te geven. Ik wens je veel creativiteit toe, om met liefde en overgave het onbekende in te kleuren. Zo mag ons schilderij van 2019 een

ware harmonie worden. Mag het straks een mooie start en een nieuw begin worden. Alvast de beste wensen voor een gelukkig, vredevol en kleurrijk Nieuwjaar.

Dit wens ik jullie graag, mede namens het team van de pastorale eenheid.

Johan Loones

(alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be)