

EEN GOEDE VERBINDING

Het kan een helse trip worden wanneer je met de trein spoort en geen goede verbinding hebt. Alle haltes aandoen onderweg, overstappen en terug opstappen. Op de lange duur begint de reis te wegen. Geen goede verbinding brengt alleen maar nadelen en ergernis met zich mee. Je verliest tijd, je komt te laat aan, enz... Hoe is het daar tegenover gesteld met de goede verbinding tussen mensen? Uit onderzoek blijkt dat veel Belgen zich heel vaak eenzaam voelen. Nochtans worden ontmoetingsmomenten in overvloed georganiseerd. Sommigen trekken van het ene feest naar de andere ontmoeting. De mogelijkheden om verbonden te zijn in de sociale media zijn groot. Dat kan je toch niet anders dan leuk vinden? En toch is het schokkend te moeten zien hoe veel mensen zich eenzaam voelen. Verbazend, in een samenleving waar de verbondenheid langs alle kanten gepromoot wordt.

Er is verandering nodig

Het kan niet anders dat er verandering nodig is in onze manier van leven en samenleven. Het is nodig om weer tijd en ruimte te maken om elkaar echt te ontmoeten. Van mens tot mens, van gezicht tot gezicht. Het is meer dan nodig dat mensen vandaag weer tijd durven verliezen voor elkaar. Tijd verliezen om en ander nabij te zijn. Gewoon opdat de ander zou weten en voelen niet alleen te zijn. Naast de overvloed van technische mogelijkheden hebben we zoveel menselijke mogelijkheden om te delen met elkaar. Een luisterend oor voor wie zijn verhaal eens wil doen. Die arm om een schouder die wat troost en geborgenheid wil geven. Die schouder van een vriend als een stevige steun om eens uit te huilen. Die hartelijke glimlach waarmee je elkaar onderweg begroet. Een begroeting, een goeie dag, die gratis en voor niets is. Die knuffel en die kus die vertellen dat je welkom bent, dat je er mag zijn. We kunnen samen en kaars ontsteken en er rond stil worden. Stilte, om samen te bidden voor elkaar of voor de vreugden en zorgen die we mee dragen. Het zijn zovele kleine tekens van warmte, geborgenheid en nabijheid. ze doen de verbondenheid groeien, daar waar mensen tijd verliezen en om elkaar geven. Met zo'n verandering gaan we de wereld een beetje mooier maken.

Oktober is missiemaand

In deze maand oktober gaat de aandacht van Missio eveneens naar verbondenheid. Waar we samen proberen te leven in onze directe omgeving, mogen we dit ook ruimer open trekken. Verbondenheid met de wereldwijde kerkgemeenschap. Missionair zijn is niet rond ons eigen kleine ikje blijven draaien. Het is ruimte maken om onze broers en zussen te ontmoeten. We mogen elkaar laten delen in een hartverwarmende verbondenheid. Vanuit onze verschillende culturen kunnen we elkaar ongetwijfeld rijker maken. Verbondenheid groeit niet door de verschillen te blijven zien. Alleen als we zien wat ons met elkaar verbindt groeien we in gemeenschap met elkaar. In deze missiemaand zetten we dus graag die verbondenheid extra in de verf. Met onze broers en zussen in Ivoorkust, in Rwanda, in Congo, in.... Graag willen we ons erbij aansluiten om zo van deze missiemaand en solidaire maand te maken. Laat het de tijd zijn om elkaar over de grenzen beter te leren kennen, iets van ons leven te delen, iets van elkaar te leren. Zo zetten we onze paardenbril af en bouwen we met onze mogelijkheden aan een warmhartig samen leven. Alvast een solidaire en verbonden missiemaand gewenst.

Johan Loones

(alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be)