

ZE ZIJN ER, DE VACCINS

De wereld heeft ernaar uitgezien, het reddende vaccin tegen Covid-19. En, het is er nu! Het dagelijks nieuws wordt overheerst door het vaccinatiethema. Maar de discussies blijven niet uit. Wat is er nu het beste en meest doeltreffende vaccin? Hoe worden de bestellingen geplaatst? In welke volgorde zal de bevolking ingeënt worden? De eerste gelukkigen hebben ondertussen het vaccin al ontvangen. De race naar de echte vaccinatiecampagne is begonnen. Beelden tonen ons de eerste vaccinatieplaatsen in Vlaanderen, volop in opbouw. Alles gaat vooruit zodat ieder heel binnenkort de bevrijdende prik kan ontvangen. En voor sommigen... Gaat het nog altijd te traag. Zoals dat nu eigen is aan de tijd, ieder moet er zijn zegje over doen. Ieder zijn waarheid. Lees het er eens op na op sociale media. Ieder zijn mening en het leidt tot ongenoegen. Gelukkig zijn ze er nu, de vaccins. Ik kan me echter niet van de indruk ontdoen dat onze samenleving meer dan ooit genezende vaccins nodig heeft.

Het medicijn van de moed

Misschien heeft onze samenleving vandaag het vaccin van de moed nodig. Thomas van Aquino zegt hier over dat moed de kracht is die mensen in staat stelt om alles te overwinnen wat verhindert het hoogste goed te verwerven. Moed, het is dus een kracht die in staat stelt om zoveel kleinheid te overwinnen. En kleinheid en gebrokenheid is er deze dagen. Op veel verschillende manieren zijn mensen uit het veld geslagen. Vaak is het moeilijk om nog een uitweg te zien. Maar de moed die mensen aan de dag leggen doet zeggen: 'En toch...'. En toch kan het anders. En toch laten we ons niet belemmeren op de weg naar het goede. Moed doet mensen weer opstaan, doorheen alle kwetsbaarheid. Problemen maken nu eenmaal deel uit van de potpourri van het leven. We bewijzen niemand een dienst door te beweren dat alles goed gaat. De krachten die het leven bedreigen moeten we bestrijden met veel moed. Zo kiezen wij voor het leven, bevestigen we onze keuze voor het leven, ondanks alle tegenwind die we zo vaak ervaren. Ja, er is een creatieve wil nodig waarin we ons mogen oefenen. Een wil om het straks anders te doen. Om straks anders te gaan leven in het 'nieuwe normaal'. Wie alleen maar verlangt de oude gewoonten zo vlug mogelijk terug op te nemen, die getuigt van weinig moed en creativiteit. Moedige mensen verliezen nooit hun levenskracht. Ze zijn in staat om uit een berg van wanhoop een steentje van hoop te kappen. Die hoop hebben we nodig en mogen we ons niet laten ontnemen.

Het vaccin van de liefde

Ons laten inenten met het vaccin van de liefde zal ons ook nieuwe levenskracht geven. In een wereld waar macht regeert, waar leiders als een Trump oproepen tot geweld, daar wordt de liefde verduisterd. En dan heb ik het niet over de sentimentele en softe liefde, waar zo vaak een loopje mee wordt genomen. Ik kijk even naar de liefde van Jezus Christus die leidde naar het kruis. Zijn liefde, die ervoor zorgde dat bijvoorbeeld Paulus niet verbitterd raakte midden de vervolgingen, is niet soft. Dat is geen sentimentele liefde. Jezus' liefde deinst er niet voor terug om zich tegen elke vorm van kwaad en onrecht te verzetten. Zijn liefde kan onze wereld aan, zelfs vanaf een ruwhouten kruis. Liefde en welwillendheid hebben we vandaag nodig. Ze gaan ons brengen tot meer verdraagzaamheid onder elkaar. Een verdraagzaamheid die ons samen sterk maakt de lasten en onzekerheden van het leven te dragen én te overstijgen. Wanneer we ons verbinden aan liefde en geweldloosheid zal een samenleven groeien waar de één om de ander geeft, waar we elkaar respecteren en waarderen doorheen alle verschillen die er zijn en die mensen zijn. Laten we ons inenten met dit liefdesvaccin. Het wordt een diepe en volhardende toewijding aan de weg van de liefde. Een weg, meer dan nodig en meer dan de moeite waard.

Kerk als vaccinatiecentrum

Wanneer wij precies ons vaccin gaan krijgen tegen Covid-19, dat hangt onder andere af van de levering. Als Kerk hebben we echter alles in huis voor vlotte en levengevende vaccinaties. We mogen dan wel nog altijd niet samenkomen om te vieren, toch houdt er ons niemand tegen ons te laten inenten met het vaccin van de Blijde Boodschap. Waarom

niet eens dagelijks voor een momentje het evangelie ter hand nemen om een stukje te lezen. Nu we de gewone tijd van het jaar zijn lezen we het evangelie van Marcus, het kortste evangelie. Lees even Jezus' verhaal, alsof je met Hem samen op weg trekt. Laat je raken door zijn woorden en daden. Laat je inenten door zijn liefde. Het zal je kracht geven om doorheen het vele ongenoegen dat er vandaag leeft en dat mensen zaaien, te kiezen voor het leven. Laat je dus maar vaccineren. Het zal ongetwijfeld bevrijdend werken.

JOHAN LOONES (reageren johan.loones@skynet.be)