

## NOVEMBERDAGEN

Het is zoals elk jaar opnieuw... Die laatste dagen van oktober voelen we de herfst in ons leven. Om ons heen zien we de vergankelijkheid van de natuur. De zieke zomerbladeren vallen van de bomen. Op onze weg zijn ze als bladwijzers. Bladeren wijzend naar de novemberdagen. Wijzend naar de natuur die binnenkort een winterslaap begint. Bladeren die wijzen naar het verhaal van dood en leven. De eerste dagen van november mogen we een bladwijzer steken in het boek van ons levensverhaal. Een bladwijzer om even halt te houden. Even op adem komen en stil worden om te gedenken.

### **Als heiligen gewoon mensen zijn**

Onze bladwijzer doet stilvallen met Allerheiligen. We gedenken in één groot feest alle gekende en ongekende heiligen. De gekende heiligen kunnen we gerust bij name noemen. We zoeken soms wel eens onze toevlucht tot hen. Bij hen voelen we ons thuis en geborgen. Maar wie zijn die ongekende heiligen? En heel eenvoudig weg: 'Wat betekent het heilig te zijn?' Gelukkig zijn heiligen gewoon maar mensen. Of zoals ik het ooit eens hoorde van een kind: 'Een heilige is een supermens die alle moeite van de wereld doet om goed te zijn voor de anderen.' Ja, er komt een waarheid uit de kindermond. Goed doen voor elkaar, de weg van de kleine goedheid gaan, het loopt in de richting van heilig zijn. En vaak komt er dan bij hoe hard er gewerkt werd en welke serieuze inspanningen er geleverd werden voor deze goedheid. Anderen hebben enkel een goed gevoel wanneer heel veel moeite is gedaan voor het goede. Als we kijken naar mensen die echt het verschil maken in het leven, dan valt het op dat zij niet de nadruk leggen op hoe moeilijk het allemaal is. Hoe hard ze hun best wel hebben moeten doen om goed te zijn. Het zijn mensen, zo zegt het orthodoxe geloof, die leven in het licht van Jezus' liefde. Hun menselijke natuur verandert naarmate hun persoonlijke relatie met Hem groeit. Heiligen zijn gewoon mensen die zijn licht van Liefde doorgeven. Geen superhelden, geroemd om hun heroïsche daden. Gewoon maar mensen die ons doen denken: 'Ongelooflijk! Hoe kan ik ontdekken wat zij hebben gevonden?'

### **Onze geliefden, levend in onze herinneringen**

Op 2 november doet de bladwijzer ons nog even halt houden. Een ogenblik om eens uit te stappen uit de trein die vaak met hoge snelheid door het leven raast. De coronacrisis heeft ons al doen vertragen en verstillen. We worden met onze neus gedrukt op de kwetsbaarheid en de broosheid van het leven. In deze tijd en doorheen de levensdagen hebben we geliefden moeten loslaten in de dood. En we herinneren ons... Zij zijn in ons leven gekomen en zijn een eindweegs met ons mee gegaan. Met hun leven hebben ze de seizoenen van ons leven gekleurd. De mooie en gelukkige dagen, de goede tijden, maar ook de zorgen en de lasten, de moeite en de pijn. We dragen het met ons mee en koesteren het in ons hart. We herinneren ons... Hoe we hen moesten loslaten in dit leven. Er was de overrompeling van het onverwachte afscheid. Soms was er het pijnlijke en lange afscheid. Sommigen stonden bloeiend in de kracht van hun leven. Sommigen hebben te weinig tijd gekregen om te proeven van de schoonheid van dit leven, veel te jong en te vroeg gestorven. Van anderen namen we afscheid na een rijk en gevuld leven. Hen allen willen we niet vergeten, omdat ze ons lief waren en lief blijven. We willen niet vergeten dat zij ons mee gevormd hebben tot wie wij nu zijn. We houden even halt om hun namen te noemen. Want ze zijn gewoon mensen die licht doorgegeven hebben, een beetje heilig elk op hun wijze. En wij, we mogen leven in hun liefdeslicht...

*Op **maandag 2 november** is er een gebedsviering waarin wij onze geliefde overledenen van het voorbije jaar gedenken. In ons gebed noemen wij hun namen. Omwille van de coronamaatregelen worden dit jaar geen gedachtenissen uitgereikt. De gedachteniskruisjes blijven ook tot volgend jaar in*

*de kerk hangen. De vieringen zijn om 18 uur in de Sint-Pieterskerk te Ledegem én in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke.*

JOHAN LOONES (reageren [johan.loones@skynet.be](mailto:johan.loones@skynet.be))