

EEN 'GEESTIGE' DAG !

Onze (west)vlaamse taal is toch mooi. Hoe vaak gebruiken wij het woordje 'geestig' niet. Bij leuke activiteiten of deugddoende ontmoetingen zeggen we het: 'Het was toch geestig'. Wanneer we aangenaam verrast zijn door het engagement van mensen, of de groeiende samenwerking, dan is het geestig te ervaren hoe 'samen' zoveel sterker is dan alleen. En een glimlach verschijnt op het gezicht, wanneer in het gezelschap iemand zorgt voor de 'geestige' noot. Wat geestig is en geestig aanvoelt, dat brengt vreugde en blijheid. Het doet dus ongetwijfeld goed om geestige momenten en ervaringen mee te maken.

Geestig geloven

Onlangs op facebook kreeg ik een vriendschapsverzoek van 'Geestig geloven'. Een mooie naam voor een mooie groep mensen. En ja, geloven is geestig. Mensen die geloven in de Geest dragen hun steentje bij aan en geestig leven. Wie zich laat raken door de heilige Geest, die wordt een 'geestig' mens. In zo'n mensen groeit het geloven, met vallen en opstaan. Het wordt voelbaar en zichtbaar. Want bezieling en begeestering kan je niet achter gesloten deuren houden. Dat wordt gedeeld met elkaar. Daar mogen we samen van genieten, in een geestig samenleven.

Vanuit een geestige belofte

Jezus heeft zijn leerlingen beloofd hen nooit alleen te laten. Ze wilden zijn droom wel waar maken. Ze waren bereid verder te timmeren aan die weg van vrede en verbondenheid die Hij had geopend. Maar ze voelden zich zwak en kwetsbaar. Ze zijn ook maar mensen. En ze hadden af te rekenen met onbegrip en onverdraagzaamheid. Tegenkating in hun goede bedoelingen was hen niet vreemd. Hun lot is altijd een beetje het lot van mensen geweest, tot op vandaag. En de belofte van Jezus blijft gelden. Hij laat ons niet alleen. De helper, de heilige Geest, zal ons alle woorden en daden van Jezus in herinnering brengen. Die helper maakt ons krachtig en sterk, niet om te overtuigen maar om te getuigen. Niet om te heersen en de baas te zijn, maar om dienstbaar aan elk ander te zijn. Ons antwoord vandaag op Jezus' belofte is verder bouwen aan een 'geestig' samenleven. Een leven waar spirit in zit. De spirit van Zijn Liefde, van Zijn Barmhartigheid.

Pinksteren... Een 'geestige' dag

Zondag vieren we het mooie feest van Pinksteren. Een feest dat boordevol zit met 'geestige' elementen. Het heeft iets van vuur en warmte. Deuren en ramen worden opengegooid, om niet op zichzelf terug te plooiën maar elkaar te ontmoeten. Ieder gaat een ander ontmoeten en toespreken in de eigen moedertaal. En, ze begrijpen elkaar, hoewel sommigen het maar dronkemansgewauwel vinden. Hoe mooi en geestig is die taal van de Liefde niet? En ze volharden, vanaf die dag. Om verder te timmeren aan Jezus' weg. Ze doen het samen, als 'geestige' mensen, bezield door zijn Liefdeskracht. Dit Pinksteren mag ook ons deel worden. Laten we er onze begeestering in vinden om geestig te geloven en op een geestige manier Kerk te zijn in deze tijd. Wanneer dat gebeurt, voelbaar en zichtbaar wordt, dan heeft de heilige Geest in ieder van ons zijn doel niet gemist!

Graag wens ik jullie allen een 'geestig' en hartverwarmend Pinksterfeest toe. Dat de heilige Geest ons mag aanvuren om elke dag opnieuw Jezus' boodschap handen en voeten te geven. Kom, heilige Geest! En mogen in en door ons velen proeven van hoe geestig geloven en leven wel is.

Johan Loones

(alle reacties welkom op johan.loones@skynet.be)